

## “Le Nouveau Boulot ...”

De rust keert langzaam terug op de Côte de Fumel. We hebben nog enkele geplande en ongeplande gasten maar de grote drukte is voorbij. Tijd voor een terugblik.

Waar we in mei en juni nog rustig konden oefenen met table d'hôtes (gasten eten mee met een 3 gangenmenu) voor een kleine groep en tijd hadden voor grotere en kleinere klussen zaten we in juli opeens “vol”. Alle huisjes waren bevolkt en de campingplaatsen waren ook allemaal bezet. Gelukkig was het toiletgebouw (hoewel niet helemaal af) klaar voor gebruik en hadden we de klussen die we in elk geval af wilden hebben ook daadwerkelijk afgerond. Ons ‘domaine’ begon al echt de uitstraling te krijgen die we voor ogen hadden.



Voor ons was het heel spannend hoe we het gastheer/vrouw-schap zouden ervaren. Hoe voelt het als er ‘vreemde’ mensen op je terrein verblijven, hoe zullen ze het vinden, hoe zullen wij het vinden? Allemaal vragen die nog beantwoord moesten worden.

Gelukkig merkten we al snel dat onze gasten het hier prima naar hun zin hadden. We hoorden: “jullie website klopt niet, het is in het echt veel mooier en groter!”, “de gîte is heerlijk”, “wat kom je hier lekker tot rust”, “het is een heerlijk zwembad”. Kortom: heel veel positieve reacties. Daardoor konden we meegenieten met onze gasten en werd het werk dat het hebben van zoveel gasten met zich meebrengt, makkelijker om te doen. Daarnaast kregen we ook meer ervaring en we hebben in de loop van de tijd ons programma wat bijgesteld.



In het begin stonden we nog vol enthousiasme om 7 uur 's morgens het toiletgebouw te poetsen en om 12 uur 's nachts de restanten van de table d'hôtes op te ruimen. Drie keer per week een table d'hôtes was, vonden we na een tijdje, wat erg ambitieus en de toiletten konden ook dagelijks rond het middaguur schoongemaakt worden!



We vonden het mooi om te zien dat de gasten onderling het goed met elkaar konden vinden. Er werd wat afgepraat bij het zwembad, gelachen bij de table d'hôtes en er waren enthousiaste gasten die het leuk vonden om bomen te hakken en te snoeien.



Elke dinsdagavond is er een marché nocturne in Dausse, een klein plaatsje in de buurt. Je zit dan tussen fransen en toeristen aan lange tafels en eten haal je in een van de kraampjes die rondom het marktplein staan. Er is live muziek en er wordt gedanst. Het hele seizoen bleek dat men het erg leuk vond om daar gezamenlijk naartoe te gaan.



Het was voor ons verrassend om te zien hoe het terrein door onze gasten gebruikt werd. We mogen officieel niet meer dan zes kampeerplekken op het terrein hebben. Er is dus ruimte en keuze



genoeg om de tent op een rustig plekje neer te zetten. We hadden van tevoren niet bedacht dat er tussen de pruimenbomen ook een mooie plek was met de nodige schaduw en de zonnige plek bovenaan het terrein bleek ook erg populair te zijn.

Er moet wel gezegd worden dat we ongelooflijke mazzel met het weer hebben gehad. Slechts één week in augustus heeft het regelmatig geregend maar verder was het kurkdroog en op zijn tijd behoorlijk warm. De zonnebloemen zagen er al vroeg een beetje verdord uit, het gras hebben we heel lang niet hoeven te maaien en het zwembad dekten we 's nachts niet af om de temperatuur van het water niet boven de 30 graden uit te laten komen. Het was heerlijk om zo lang buiten te kunnen leven en elke avond te genieten van de prachtige zonsondergangen.



De diversiteit aan gasten heeft ook gemaakt dat onze kennis over vogels, plantjes, insecten en vlinders aanmerkelijk is verbeterd. We weten nu dankzij hen dat we hier onder andere boomkickers, koninginnenpages en de wespenspin hebben en regelmatig zien we een zwarte wouw en een wespindief.



Natuurlijk merkten we ook dat er voor volgend seizoen nog genoeg te verbeteren valt. Zo valt er nog veel te ontdekken over de streek, hebben we nog geen wijnboer gevonden om samen met de gasten te bezoeken en willen we de vele wandelroutes die er zijn uitproberen en in kaart brengen.

Een paar dagen geleden hebben we, onder het genot van een glaasje wijn, gebrainstormd over veranderingen en verbeteringen die we aan willen brengen. We mochten vrijuit roepen waar we aan dachten. Het gevolg was dat we binnen een half uur 2 A4-tjes vol hadden met actiepunten. We hoeven ons dus voorlopig nog niet te vervelen. Daarnaast willen we in de herfst en winterperiode actiever gaan deelnemen aan het sociale leven hier (in de volgende nieuwsbrief hierover meer).

Van 22 tot 31 oktober houden we een klusweek. Dus mocht je het leuk vinden om samen de mouwen op te stropen en bomen om te zagen, te hakken of andere klussen te doen, laat het ons weten. Je bent van harte welkom. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar en wij zorgen natuurlijk voor kost en inwoning.



Dat er een nieuw jaargetijde aan staat te komen merken we niet alleen aan de vermindering van gasten maar ook aan het weer. 's Morgens hangt er regelmatig mist boven de vallei van de Lot of in het dal hier beneden. We zwemmen in water dat afgekoeld is tot 20 graden en de houtkachel gaat 's avonds soms al aan. Overdag haalt het kwik nog met gemak 25 °C. We voelen ons goed en hebben energie om flink aan te pakken. Laat de winter maar komen!

