

## Partir, c'est mourir un peu

En dat geldt evenzeer voor het afscheid nemen van onze gasten. Zo ontvang je de eerste gasten van het jaar en zo zwaaien we over een week de laatste gasten uit. Het seizoen is voorbij gevlogen. Elk jaar hebben we een flink aantal terugkomers en het is altijd leuk om het vervolg te horen van de situaties waar we het de vorige keer over gehad hebben. Er wordt heel wat afgepraat onder de grote esdoorn, tijdens de table d'hôtes en bij het zwembad.



We kijken terug op een warme en droge zomer. Voor de gasten en voor ons soms best pittig. Gelukkig koelde het 's nachts bijna altijd lekker af zodat het slapen geen problemen opleverde. Daarnaast bood het zwembad de broodnodige verkoeling voor een korte plons of de nodige beweging. De warmte in Frankrijk is toch anders dan Nederland. Minder benauwd en vochtig, dat scheelt een stuk. De hitte heeft wel gemaakt dat we voor het volgende seizoen een airco gaan plaatsen in de Jardinierie en de Tournesol. Daarnaast gaan we een nieuwe grote tentplek tussen de bomen maken.

Dit jaar zijn gelukkig alle plaatselijke festiviteiten hervat die de afgelopen 2 jaar niet door zijn gegaan. Samen met een aantal gasten hebben we weer op diverse avondmarkten gegeten. Daaraan voorafgaand hebben we (line)dance pasjes geoefend zodat we ook mee konden dansen op Jerusalema en de Madison. De Fransen (en wij ook!) zijn gek op dit soort dansjes.



In de loop van de afgelopen jaren hebben we met behulp van gasten of een app veel geleerd over de natuur om ons heen. Zo weten we (soms met een beetje spieken) de namen van de vele orchideeën die hier in de lente groeien en zien we regelmatig een das, vos, wildzwijn, boomarter of de nodige reeën. Ook dieren waar ik nog nooit eerder van gehoord had zoals de vuursalamander, de mierenleeuw, de wespenspin of de koninginnepage. Een van onze gasten had een wildcamera opgehangen zodat we nu ook weten dat hier een genetkat rondloopt.



Wederom hebben we genoten van het adults-only concept. Zelfs als het "volle bak" was hadden we niet het idee dat het ons teveel werd. Op deze manier willen en kunnen we nog wel een tijd doorgaan.



Komende winter wordt voor ons heel afwisselend en bijzonder. We gaan Niek en Lynn opzoeken die inmiddels al anderhalf jaar in Taiwan wonen en daarna reizen we door naar Nieuw Zeeland, waar Laudi naartoe is geëmigreerd, voor een rondreis op het Zuider-eiland. Als klap op de vuurpijl gaan Niek en Lynn in mei bij ons op de Côte hun huwelijk vieren.

Voordat we de 70 gasten kunnen ontvangen moet er nog flink huisgehouden worden. De grote grange (schuur) is in opgeruimde staat heel geschikt als feestruimte en met de bouw van een pergola vóór de grange kan er ook droog en sfeervol gedineerd worden. Een bijzonder en leuk project dat ons deze winter van de straat zal houden.

Maar nu gaan we eerst genieten van het terrein dat weer van "ons" is. Een markerend moment, dat het einde van het seizoen bevestigt, is het weghalen van de melkwhite raamfolie (voor zowel de gasten als voor ons biedt dit privacy) waardoor we weer vrij zicht hebben aan alle kanten van het huis. Daarnaast gaan het servies, de folders en kaarten weer in de dozen en mogen we weer rommel maken. Heel fijn voor iemand die van nature een rommelkont is. Ook zullen we beginnen met de voorbereidingen voor de klusweek in oktober. Er staan weer een aantal bomen op de nominatie om omgezaagd te worden en natuurlijk de bouw van de pergola.

Kortom, veel om naar uit te zien en we wensen eenieder nog een fijne nazomer 😊



---

*Van 12 tot 24 oktober is onze volgende klusweek gepland, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als je het leuk vindt om samen de mouwen op te stropen en te zagen, te hakken of andere klussen te doen, laat het ons weten. Je bent van harte welkom en wij zorgen natuurlijk voor kost en inwoning.*

**Zin om mee te klussen? Meld je dan aan via [cotedefumel@cotedefumel.eu](mailto:cotedefumel@cotedefumel.eu)**