

Une Petite Pause

Deze keer geen nieuwsbrief die in Frankrijk geschreven is maar in Spanje. We verblijven hier een maand in een huis direct aan de kust. Onze dochter Laudi is er onverwacht gedeeltelijk ook bij doordat het wachten op een quarantaine plek in Nieuw Zeeland langer duurt dan voorzien. Voor ons een extra cadeau want ze gaat definitief emigreren.



Voordat we aan ons Franse avontuur begonnen hadden we een romantisch beeld van onze jaarindeling. In de lente, herfst en zomer zouden we op de Côte verblijven en gasten ontvangen en in de winter zouden we naar Spanje of Portugal vertrekken om te overwinteren.

In het 'echte' leven bleek er veel te veel te doen in de winter en voelden we ook helemaal niet de behoefte om weg te gaan. Bovendien is de winter in Frankrijk gemiddeld toch 5 graden warmer in vergelijking met Nederland en voor de beleving maakt dat wel verschil.

Door toch wat meer fysieke ongemakken leek het ons nu een leuk idee om een maandje Spanje uit te proberen. De honden zijn mee dus er wordt veel gewandeld en met daarnaast tussendoor ook nog bezoek van familie en vrienden hebben we een afwisselende relaxte tijd in een mooie en vaak zonnige omgeving.

Zoals voor de meesten van ons was 2021 een apart jaar. Vol in de lockdown hadden we gelukkig de materialen voor de renovatie van de Jardinerie allemaal al in huis. Dus konden we lekker doorwerken aan een van de leukste projecten tot nu toe. Zoals eerder al beschreven is alleen het dak blijven staan en is de rest allemaal vernieuwd. Grootste probleem bij deze renovatie was dat het huisje helemaal bovenaan op een helling ligt met een verval van zeker 6%. Om er te komen met grote materialen zoals gipsplaten/ osb platen/ schuifpui enz er moet je om het woonhuis heen en dat was een enorm gesleep. De lol ging er al snel vanaf en onze nieuwe aanwinst, een dumper met rupsbanden, was de redder in nood.



Met behulp van vrienden hebben we de laatste hand aan het huisje gelegd en we waren trots op het eindresultaat.



Wat ons betrof kon de laatste voorbereiding voor het seizoen middels de klusweek beginnen

maar voor de derde keer kon de klusweek niet doorgaan. Corona maakte het in die zin wat lastiger voor ons maar verder hadden we niets te klagen. Ondanks dat het later van start ging draaiden we het beste seizoen ooit. Het was het eerste jaar dat we geen kinderen op het terrein hadden en dat beviel heel goed. Het was heerlijk rustig vooral ook bij het zwembad, meer ruimte voor leuke gesprekken aan tafel en zoals verwacht is het ook minder bewerkelijk voor ons.

We waren een beetje bang dat het misschien wat meer op een bejaardencamping zou gaan lijken maar dat was gelukkig niet het geval. Er bleken ook behoorlijk wat dertigers te kiezen voor dit concept.

Halverwege september konden we met een heel tevreden gevoel het seizoen afsluiten. Gelukkig kon nu in oktober de klusweek wel doorgaan want inmiddels werd het wel goed zichtbaar dat er veel onderhoud gepleegd moest worden aan de bomen en het terrein. Doordat we met een grote groep waren werd de klusweek over 2 weken verspreid en het overtrof onze stoutste verwachtingen.

Een van de deelnemers was een kundig en gedreven bosbouwkenner waardoor er een visie kwam over de aanpak van een terrein zoals bij ons. Kort samengevat meer bomen weghalen zodat de overblijvers echt de ruimte hebben om te groeien en de lage bosschages, parasieten, bramen hakselen wat ook beter is voor het terrein. Daarnaast werden er tafels gemaakt, nieuwe luiken voor het huis en nog veel meer zoals je hieronder kan zien.



Dit voorjaar zetten we de puntjes overal nog wat meer op de i zodat we half mei weer goed aan het seizoen kunnen beginnen.

Met hartelijke groet !

Rien en Saskia

Van 25 april tot 2 mei is onze volgende klusweek gepland (met een uitloop ervoor of erachter mocht dat beter uitkomen). Als je het leuk vindt om samen de mouwen op te stropen en te zagen, te hakken of andere klussen te doen, laat het ons weten. Je bent van harte welkom. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en wij zorgen natuurlijk voor kost en inwoning.

Zin om mee te klussen? Meld je dan aan via cotedefumel@cotedefumel.eu